

Voorstelling van de Strenna 2010

*"Er is niets mooier dan Christus te ontmoeten en te verkondigen aan iedereen."*¹

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het overlijden van Don Michael Rua, die zeer trouw was aan Don Bosco en zijn charisma, zou ik de Salesiaanse Familie willen uitnodigen om zich als hechte gemeenschap van leerlingen en apostelen van Jezus te engageren voor de evangelisatie van de jongeren.



Dit engagement tot evangelisatie is de vrucht en het gevolg van de identiteit van de apostel van Jezus Christus die, door Hem te volgen een vurig missionaris wordt. Zo willen we de uitdaging aangaan om de jongeren te helpen "om de anderen te benaderen vanuit de blik en de gezindheid van Jezus Christus en niet vanuit onze ogen en onze gevoelens."²

De Strenna 2010 is gegroeid vanuit het Paulusjaar en de Synode over het Woord van God. Daar heb ik een bijdrage mogen leveren over de Emmausgangers in het Evangelie van Lucas. Deze pericope beschouw ik als model voor de evangelisatie van de jeugd, zowel wat de inhoud als de methode betreft:

**"Heer, wij willen Jezus zien."
Brenge wij, in navolging van Don Rua,
als authentieke en geestdriftige apostelen,
de jongeren de Blijde Boodschap.**



Vele groepen van de Salesiaanse Familie hebben dit engagement reeds opgenomen. Bij wijze van voorbeeld, verwijs ik naar twee teksten: één van het Algemeen Kapittel van SDB en een ander uit het Algemeen Kapittel van de DMH.

Het XXVI AK van de SDB is zich terdege bewust van de dringende noodzaak tot evangelisatie en de centraliteit van Christus. "We zien de evangelisatie als onze

belangrijkste en dringendste zending, in het bewustzijn dat de jongeren het recht hebben om Jezus Christus te leren kennen, Hij die de bron is van het leven en het geluk vandaag en in eeuwigheid.³ Het is "onze fundamentele taak om iedereen uit te nodigen ons menselijk bestaan te beleven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. (...) Jezus Christus en zijn evangelie is de kern van de apostolische verkondiging; daarbij ook de oproep tot bekering, tot geloof en tot

¹ Cf. BENEDICTUS XVI, *Sacramentum Caritatis*, n. 84.

² Cf. BENEDICTUS XVI, *Deus caritas est*, n. 18.

³ CG26 (Kapitteldocumenten SDB), n. 24.

inzet in de Kerk. Van daaruit ontstaan er wegen tot geloof, tot catechese, tot beleving van de liturgie en tot actieve liefdevolle inzet voor de anderen.”⁴

Het XXII AK van de DMH verklaart anderzijds dat het Gods Liefde is die ons dwingt: “Het cenakel als plaats waar de apostelen samen zijn, is geen vaste verblijfplaats, maar een *‘lanceerbasis’*, een vertrekplaats. De bevreesde en verlegen mannen worden door de Geest omgevormd tot vurige missionarissen die moedig het vreugdevolle nieuws verkondigen van Jezus’ Verrijzenis. Het is de Liefde die hen stuwt en hen uit zichzelf doet keren naar nieuwe horizonten en tot beleving van de volle gave van zichzelf: liefde groeit door liefde.”⁵ Maria die de deuren van het cenakel opent, was de eerste die wegtrok uit zichzelf en zich op weg heeft gezet naar de andere toe. De eerste ‘geëvangeliëerde’ werd de eerste verkondiger. Door Jezus te schenken, gaf ze ook de volle gave van zichzelf, bracht ze vreugde en gaf ons de mogelijkheid om de ervaring van Liefde te kennen.”⁶

Suggesties om de Strenna te realiseren

Ik bied enkele aandachtspunten die ervoor kunnen zorgen dat Salesiaanse Familie zich als gemeenschap kan engageren tot de evangelisatie van de jongeren.

1. In de lokale en provinciale raden het pastoraal gebeuren verdiepen en bespreken, zodanig dat de verkondiging van Jezus Christus op de eerste plaats komt en er passende wegen voor gezocht worden. Daarbij zullen ook volgende aspecten aan bod komen:
 - a. het persoonlijk en gemeenschappelijk getuigenis
 - b. de wederzijdse ondersteuning in de opvoeding en de verkondiging
 - c. aandacht voor de verschillende contexten
 - d. samenwerking met de gezinnen
2. Vanuit het “charter voor de zending van de Salesiaanse Familie”, de modaliteiten bepalen om samen met de jongeren ervaringen van evangelisatie te doen beleven.
3. Op lokaal en provinciaal niveau de samenwerking bevorderen om de missionaire zending bij de jongeren te realiseren. Deze samenwerking fungeert als kracht om een passende catechese te verwezenlijken, zonder echter te vergeten om de jongeren zelf erbij te betrekken, zodat zij op hun beurt apostelen kunnen zijn bij hun leeftijdsgenoten.
4. De Apostolische aansporingen die uit de Synodes gegroeid zijn, naar waarde schatten en de prioriteiten en specifieke methodes – in functie van de eigen context – bepalen voor de evangelisatie van de jongeren.

Don Pascual Chávez Villanueva
Algemeen Overste SDB

Rome, 2 juni 2009

⁴ BENEDICTUS XVI, Briefa aan Don Pascual Chávez Villanueva, Algemeen Overste Salesianene, ter gelegenheid van het 26^{ste} AK, 1^{ste} maart 2008, n. 4. [Cf. CG26 (Kapitteldocumenten SDB), n. 24].

⁵ Cf. BENEDICTUS XVI, Deus caritas est, n. 18.

⁶ CG22 (Kapitteldocumenten FMA), « Groter dan alles is de Liefde », n. 33